

‘Je bent in Nederland, pas je maar aan’

‘Ik vond alles klein’

In juli 1950 kwam Rudy Esser (81) als veertienjarig jongetje samen met zijn ouders per boot aan in Nederland. Zijn gezin was een van de vele gezinnen die moesten repatriëren van Nederlands-Indië naar Holland. Zij werden het land uitgejaagd omdat Nederlands-Indië niet langer meer een als Kolonie hoorde bij Nederland.

“De ontvangst hier was in mijn geval niet onredelijk. De mensen hier in Nederland wisten bijna niets van Indonesië af, terwijl dat wel een kolonie was van Nederland. Ze begrepen niet dat wij de Nederlandse taal spraken en hun zo konden verstaan. Zij dachten dat wij dat aan boord hadden geleerd. In drie weken tijd!”

Klein en koud

“Voordat ik naar Nederland vertrok had ik een beeld dat er veel sneeuw viel. In 1936 waren mijn ouders in Nederland geweest op verlof en ze hadden mij er dus veel over verteld. Dat het onder andere ook erg klein was. En dat kwam wel uit toen ik hier aankwam. Vergeleken met Indonesië vond ik het een vreselijk grauw land. Hoewel wij in juli aankwamen is het warm van hier natuurlijk dag en nacht verschil met het warm in Azië. En toen ik kennis maakte met de sneeuw vond ik het toch wel erg koud.”

“De eerste jaren van mijn leven in Nederland woonden wij in Edam, het dorp waar mijn grootvader vandaan kwam. Het waren allemaal kleine huisjes en alles was binnen, daar moest ik erg aan wennen.”

Verschil

“Verhuizen van Oost naar West is een heel groot verschil. In Indonesië is het altijd mooi weer. Je leeft lekker buiten. Ik kan er wel een uur over praten maar het is gewoon heerlijk. En dat heerlijke leven is ook zo in Nederland, de levensomstandigheden. Nederland is een goed land. Maar het is klein, popperig en beklompen. Java is wel vier keer Nederland!”

Weemoed

“In Indonesië zijn ook helemaal geen goede wegen zoals hier, waar je 120 kan rijden. Als je bijvoorbeeld van Batavia naar noord Java wilt reizen is dat te vergelijken met van Noord naar Zuid-Nederland. Maar hier kan je bij wijze van spreken in een dag het hele land door!” We hebben het hier al met al goed, maar met weemoed denk je weleens aan Indonesië.”